

Van God is de aarde en al wat daar leeft
Waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort
Bezinning 60, p.49, 2019 ; gedrukt Euro 8,00 ; gratis downloaden
Projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid
Raad van Kerken in Nederland
www.raadvankerken.nl

Dit mooie en handzame boekwerkje houdt zich bezig met de vraag: “Als we vandaag de dag zouden willen uitleggen waarom de kerken zich met duurzaamheid bezig zouden moeten houden, hoe zouden wij dat doen?”

Inhoud: In een aantal korte beschouwingen laten de auteurs zien dat duurzaamheid een zaak van levensbeschouwing en spiritualiteit is. Een aantal Bijbelse en christelijke noties worden ter sprake gebracht om uit te leggen dat kerken een eigen rol hebben en kunnen vervullen. Een overzicht van voorbeelden wordt gegeven om te laten zien wat kerken kunnen doen. Verspreid door de tekst staan persoonlijke verhalen van actieve gemeenteleden over hun betrokkenheid bij duurzaamheid. Het boekwerkje nodigt uit tot eigen reflectie en discussie.



Bezinnen: Duurzaamheid vergt een andere cultuur, levenshouding en levenswijze. Een cultuur die zich verbonden voelt met, en zich verantwoordelijk weet voor alle leven, de hele aarde, ja de hele schepping. Die verbondenheid en verantwoordelijkheid behoren tot de kern van het christelijk geloof en de christelijke spiritualiteit. In het verleden heeft het christendom echter bijgedragen aan het ontstaan van de problemen, mede op grond van specifieke interpretaties van Bijbelse teksten. De belangrijkste van deze knelpunten worden door de auteurs besproken. Zij laten ook zien hoe op vele plaatsen in de Bijbel de relatie tussen God, de schepping en de mensen uiteen wordt gezet.

In navolging van Jezus zouden christenen zich moeten bekommeren om de kwetsbare aarde en alle aanwezige leven als naaste te zien. Hoe zou de wereld er uitzien als we al onze medeschepselen zouden ervaren als onze naasten?

Duurzaamheid gaat niet alleen over bescherming van de natuur. De levensvatbaarheid van al het aardse leven, inclusief de mens en de menselijke samenleving, is in het geding. Dat kan ons angst inboezemen. Angst kan verlamdend werken, of ons aanzetten tot wanhopige, krampachtige inspanningen. Het is echter hoop die vrees doet verdampen en ons voor doemdenken behoedt. Het verhaal van de komst van Gods koninkrijk, geeft onze hoop richting. Alle daden die vrede en gerechtigheid bevorderen, groot en klein, zijn onmisbare bouwstenen van Gods koninkrijk.

Zo bezien betekent duurzaamheid leven op een manier die zich rekenschap geeft van deze verbondenheid. De schepsels voeden elkaar, beschutten elkaar, leven en groeien dankzij elkaar. De mens heeft de opdracht dit welbewust, intelligent en zorgvuldig te doen. Inzet voor duurzaamheid betekent niet het afwenden van een bedreiging, maar ervoor kiezen de schepselen waarvan wij toekomst ontvangen, op onze beurt toekomst te geven. Uit dankbaarheid en eerbied. Dat leidt logischerwijs tot zorgvuldigheid en een aandachtige

soberheid, die ons méér laat genieten van minder – en dus niet als een plicht opgelegd hoeft te worden.

Christenen hebben ‘ja’ gezegd op Gods uitnodiging zorg te hebben voor zijn schepping. Ze hebben ‘ja’ gezegd op Jezus’ uitnodiging om te zien naar wie en wat kwetsbaar is en geen stem heeft. Kerken hebben de taak hierop te reflecteren, te onderzoeken wat dit betekent en hoe dit vorm gegeven kan worden.

Doen: Kerken kennen verschillende theologische werkterreinen: liturgie en prediking, vorming en toerusting, pastoraat, diaconie en theologie. Al deze werkterreinen hebben een verbinding met duurzaamheid. De auteurs geven voor al deze werkterreinen voorbeelden van hoe kerken hier mee bezig kunnen zijn.

In kort bestek geeft het boekje een eerste aanzet tot zowel bezinning op ‘groene theologie’ als wel op praktisch ‘groene kerk’ zijn. Voor wie meer wil is er een ‘literatuurlijst’, ‘bronnen voor gebeden’ en ‘websites’.